



De Griekse Gids®

Alles over Griekenland

NR 9 - Zomer 2016

€6.95



Wij gaan naar Rhodos!

Heerlijk Naxos

Eilandhoppelen Griekse eilanden!

Anita Witzier op Zakynthos

5 Top-plekken op Kreta!

Help! Mijn zoon gaat naar Chersonissos!

Karpathos • Kastelorizo • Chalki • Iraklia • Koufonissi • Ionische eilanden
Ios • Amorgos • Folegandros • Recept voor baklava

maar dan kan je niet zoals wij, ernaar toe zwemmen!

Natuurlijk zit er een verhaal achter het 'scheepswrak van Zakynthos' dat in 1982 schipbreuk leed. De "Panagiotis" kwam vanuit Turkije met een lading illegale sigaretten, whisky en marihuana, bedoeld voor de verkoop in internationale wateren. Zo ver kwam het niet: de weersomstandigheden waren bar; het stormde, de motor viel uit, het schip werd onbestuurbaar, kapseisde en werd vervolgens door Poseidon op het strand gesmeten. De bemanningsleden maakten al zwemmend dat ze wegwamen om aan de kustwacht te ontsnappen maar de goederen hadden vrij spel. Vanaf de kust zagen de eilandbewoners duizenden dozen drijven die ze massaal met hun bootjes uit zee opvisten. Men beweert dat in de dorpen dicht bij het strand maandenlang goed feest is gevierd.

We duiken hup vanuit de boot het water in. Het is even doorbijten maar wel heel verfrissend en supercool om zo naar het strand te zwemmen. We zijn niet de enigen maar druk is het allesbehalve. We lopen om het door zout, zon en wind aangetaste schip heen en proberen ons voor te stellen hoe dat geweest moet zijn in die woeste golven terwijl de rotsen onafwendbaar zijn...

Verder gaat het met de boot richting de Blauwe grotten die aan de oostkust bij Skinari liggen en aan het einde van de 19e eeuw werden ontdekt. De grotten zijn niet alleen prachtig om te zien maar ook een letterlijk te ervaren fenomeen: neem een duik in het water en waan je een smurf; de kleur van je huid kleurt blauw! Ter geruststelling, zodra je uit het water komt ben je weer gewoon jezelf. Het optische bedrog wordt veroorzaakt door de weerkaatsing van het zonlicht op het leisteen. Gelukkig schijnt de zon volop; we zijn in no time weer opgedroogd. Rond het middaguur meren we aan. Het is een stuk warmer aan de wal en dankzij het haastige



veel te kort maar omdat we vanavond gereserveerd hebben bij restaurant Essence in Kalamaki en we daar niet als een stel schooiers willen verschijnen, is het op een gegeven moment toch tijd om huiswaarts te gaan. En er is maar één manier om daar te komen...

Het restaurant ligt aan een rustige straat en heeft een fijn terras. We worden hartelijk en charmant ontvangen door de twee zussen die een paar jaar geleden het plan kregen om iets anders neer te zetten dan het gebruikelijke Griekse. Daar zijn ze goed in geslaagd! Wie denkt dat de Griekse keuken is beperkt tot giros, souvlaki, salades met feta en moussaka (overigens ook allemaal lekker) heeft niet goed opgelet. Over de Griekse economische politiek valt het eea af te dingen maar op culinair gebied zijn er heel veel stappen in de goede richting gemaakt. Hoezeer je me ook kan verwennen met 'gewoon' gegrilde sardines of inktvis, het is zo ontzettend leuk en interessant om te beleven wat er nog meer mogelijk is met super verse producten van het eiland. Wat een avond weer! Toch komt ook hier de crisis even om de hoek kijken bij de rekening; of we, indien mogelijk, contant willen betalen? Gelukkig hebben we daar rekening mee gehouden. Ook vanavond zit een 'slaapmutsje' er niet in, morgen wacht ons de excursie 'Terug in de Tijd' en dat houdt in dat we om 07.45 al op de bus moeten stappen.

Woensdagochtend, vroeg. Het busje van Nefis Travel staat al op ons te wachten, we zijn de eerste passagiers. Jackie, eigenaresse en gids praat meteen honderduit. Nadat ze de halve wereld had rond gereisd vond ze in Griekenland haar droomland. Toen ze een gids aan het werk zag dacht ze: "Hé, dat zou ik ook wel kunnen." En of ze daar gelijk in had! Jackie vertelt met veel energie en humor en, heel belangrijk, niet te lang. Ze ontmoette Takis, ze werden verliefd en startten samen Nefis Travel. Een reisbureau dat zich onderscheidt door op elk niveau



kwaliteit te bieden en 'weg van de snelweg' excursies. Dus geen massale toestanden en rücksichtloze schildpaddentours maar wel kleine gezelschappen, veel aandacht, raad en daad. Voordat we onze eerste stop aandoen pikken we hier en daar nog 14 gasten op, voornamelijk Engelsen. (De tour wordt ook in het Nederlands gegeven)

Bij het woord 'excursie' krijg ik normaal gesproken last van 'bultjes', zo verschrikkelijk vind ik het om met een stel vreemden als een kudde van plek naar plek te worden gedirigeerd. Dit voelt echter heel anders. Natuurlijk, we zijn toeristen maar lang niet alles voelt als zodanig. Het is ontspannen en vrolijk én zeer informatief. We horen van de helden, hun daden en tragedies uit de Griekse mythologie en hun invloed op het heden. We zien, proeven en ruiken de vruchtbaarheid van Zakynthos; er groeien amandel- en pistachebomen. Er worden walnoten, abrikozen, citroenen, vijgen, druiven en sinaasappels geoogst. Er zijn wel 2 miljoen olijfbomen! We zien de Venetiaanse invloeden in de architectuur, in de oker, geel en roze gekleurde huizen en Zante is de Italiaanse bijnaam voor Zakynthos. De andere is: Fiordi de Levant, Bloem van de Oostenwind vanwege de 1500 soorten bloemen die hier bloeien. U kunt zich er vast iets bij voorstellen. Het eiland is zo groen dankzij de bodem die tijdens de natte maanden al het water opzuigt en dat, zodra het warm wordt, weer afgeeft. Daar kan geen sprinklerinstallatie tegenop. Bij opa Ninios stappen we uit. Daar is 'alles' te koop maar wij komen voor de exclusief gehaakte, dit is geen tikfout, kippetjes. Ja echt. Opa en de kippetjes zijn zelfs een fenomeen op social media! Hij beweert dat 'ie ze eigenhandig haakt, wat wij met een grote korrel zout nemen, maar de 'kippetjes', die dienst doen als eierwarmers, zijn zo schattig dat ik er graag 5 euro

voor neertel. Een topsouvenir! We bezoeken ook nog een folklore museumpje, een klooster uit 1492, zien een 1500 jaar oude olijfbom die een treffende gelijkenis vertoont met een trompetterende olifant en zien het scheepswrak van een heel andere kant dan afgelopen maandag; nl van de bovenkant! Om een uur of twaalf stopt het busje na een behoorlijke klim in Kampi voor de lunch, dus het kan niet anders of er wacht ons een adembenemend uitzicht. Behalve door het inderdaad indrukwekkende uitzicht worden we ook verrast met een muzikaal optreden van een vriend van onze gids én Jackie zelf! Na een bezoek aan een olijfoliefabriekje waar ons het procédé uit de doeken wordt gedaan en we van alle soorten kunnen proeven en we dus de nodige blikjes aanschaffen, zit de dag erop. Het loopt tegen vier uur en het is net lang genoeg geweest; we hebben het hele eiland rond getoerd, veel verschillende plekken gezien en vooral heel veel leuke en interessante informatie gekregen waardoor we met andere ogen naar dit eiland kijken.

Nu nog even boodschappen doen voor de BBQ en dan breekt één van de fijnste momenten van de dag aan; chillen bij het zwembad en even helemaal niks. Het bier staat koud en de avond mag heel lang duren... tot na middernacht maar liefst want na het feestmaal van vers gedraaide hamburgers, entrecote, tzatziki en salade, houdt een spel kaarten ons urenlang in de greep. Ik win! De volgende ochtend, het is alweer donderdag, slenteren we samen naar het supermarktje om de hoek voor vers brood. Mee gaan de restanten van de vorige avond voor 'onze' hond. De hond die we iedere dag achter het hek zien begroet ons kwispelend. We hebben zo met hem te doen; aangelijnd aan een veel te kort touw in de bloedhitte met een emmer sterk vervuild water. Zijn uitwerpselen kan ie nauwelijks ontlopen. Toch ziet 'ie

